

# Pressmeddelande

2010-04-12



## Rapport från SNS: Kampen om skogen – koka, såga, bränna eller bevara?

I Sverige har skogen spelat en viktig roll för den ekonomiska utvecklingen de senaste 100 åren och varit starkt bidragande till dagens välfärd. Diskussionen om skogens utnyttjande har skärpts de senaste åren. Nu kommer en rapport från SNS som belyser vilka värden som står på spel, och hur olika utvecklings-scenarier påverkar skogens framtid.

– Skogen är Sveriges största och värdefullaste naturresurs. Rapporten är tänkt att ge ett samhällsekonomiskt perspektiv på utnyttjandet av skogen, säger Robert Lundmark. Skogen står nu i centrum för de tankar och förslag som finns kring det hållbara samhället och till ett energisystem baserat på förnyelsebara resurser. I denna kontext har det uppstått tydliga intressekonflikter, såväl av renodlad marknadsmässig karaktär som av mer politisk karaktär.

Politisk styrning av skogens utnyttjande är motiverad om de rådande marknadsförhållandena, eller de politiska styrmedlen och åtgärderna, innebär väsentliga snedvridningar i de beslut som tas på marknaden, menar författarna.

– Det kan till exempel handla om ineffektiva regler för allokering av utsläppsrätter, ineffektiva tillståndprocesser i energisektorn, eller en avsaknad av styrmedel som på ett fullödigt sätt internaliserar olika, positiva och negativa, miljöeffekter i såväl skogsbruk, skogsindustri som energiproduktion, säger Robert Lundmark.

Den förda politiken bör enligt rapportförfattarna inte försöka ersätta de ekonomiska marknadernas grundläggande uppgift – att på ett effektivt sätt allokera samhällets resurser – utan i stället fokusera på de värden som inte är prissatta på någon marknad, till exempel miljökostnader, kollektiva nyttigheter et cetera.

Skogens användning har en stark koppling till den förda energi- och klimatpolitiken i sin egenskap av förnybart bränsle. Författarna förespråkar ett brett användande av ekonomiska styrmedel, såsom utsläppshandel och skatter, men är emot direkt statlig styrning av bränsleanvändningen och teknikvalen. Även skogens roll i den så kallade kolcykeln är viktig, och detta reflekteras i dag inte fullt ut i marknadspriserna på skog, skogsmark, och skogsprodukter.

**Runar Brännlund** är professor i nationalekonomi vid Umeå universitet. **Robert Lundmark** är docent i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet och extern forskningsledare vid SNS. **Patrik Söderholm** är professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Kontakt: Robert Lundmark, tfn 0920- 49 23 46, e-post [Robert.Lundmark@ltu.se](mailto:Robert.Lundmark@ltu.se)

Recensionsexemplar och övriga frågor: Kontakta Sophie Sölveborn, pressansvarig SNS, tfn 08-507 025 72 eller e-post [sophie.solveborn@sns.se](mailto:sophie.solveborn@sns.se).